

## Rayon 26 Duitsland

Wie op een onbewoond eiland aanspoelt moet zich bekwamen in het najagen en het slachten van zijn avondeten. Bewoners van ontwikkelde landen treffen hun prooi gemarineerd aan bij de supermarkt. Een deel van de gewonnen tijd zijn zij echter kwijt aan het voldoen aan de eisen van de moderne maatschappij. Wie vervolgens naar een ander ontwikkeld land verhuist, heeft, omdat hij te maken heeft met de wetten en regels van twee landen en met soms uiterst verwarrende grensoverschrijdende bepalingen, daarvoor drie keer zoveel tijd nodig.

De aanleiding om in 2014 een rayon te vormen in plaats van ons aan te sluiten bij rayons in Nederland, is dan ook de mogelijkheid tot het uitwisselen van informatie over dit soortangelegenheden. En dat houdt ons nog steeds van de straat.

Het Rayon 26 Duitsland wordt begrensd door Denemarken, Polen, Tsjechië, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg, België en Nederland.



De (nu) 36 leden wonen verspreid over het hele land, dat 10 maal zo groot is als Nederland. De ledendichtheid in het rayon is daardoor buitensporig laag (minder dan 1 lid per 10.000 km<sup>2</sup>), wat het houden van bijeenkomsten tot een uitdaging maakt. Toch zijn wij erin geslaagd gedurende een aantal jaren een jaarlijkse bijeenkomst te organiseren op verschillende plaatsen in het land.

Helaas moesten wij als gevolg van de Corona-maatregelen zowel in 2020 als in 2021 een evenement in de prachtige stad Trier cancelen. Het motto "Tanzen mit Janssen" rijmt ook in het Duits, maar is in de geboortestad van de heer K. Marx nog niet toegestaan.

Op onderstaande afbeeldingen staan de deelnemers aan de bijeenkomsten in Oberammergau en Dillenburg, de laatste in gezelschap van Willem van Oranje.

Roy Meijnderts

2017, Oberammergau



2019, Dillenburg

